



de aarde
en haar mensen
kijken ons aan

meer dan ooit
ligt hun toekomst
in onze handen

meer dan ooit
maakt mijn keuze
een verschil

de ene zegt:
"de meeste mensen deugen";
de andere zegt:
"in elk van ons huist een duivel".

wie zullen wij dan zijn
en maakt het niet meer uit
dat morgen geweld of vrede
onze toekomst zal zijn?

durven wij de twijfel en de
moedeloosheid
achter ons laten en de stap wagen
naar een wereld die ons nog
altijd blijft verleiden elkaar
nooit los te laten, en te kiezen
voor die stille droom, diep in ons:
"hou van mij zoals ik van jou wil houden".



moge
2024
ons dichterbij elkaar brengen
in onze zoektocht
naar vrede en geluk

Een kerstessay

Johan Bergé kijkt met verwondering naar wat zich in zijn ervaringen aandient: kleine ervaringen die hem beroeren, grote manifestaties die hem aan het denken zetten. Hij heeft ze leren lezen als uitingen van spiritualiteit. En daar gaat zijn grote aandacht naartoe, omdat hij vindt dat onze samenleving op dat vlak in een grote armoede terecht is gekomen.

In de loop van de jaren heeft hij een kader ontwikkeld waarin hij die ervaringen een plaats kan geven.

In dit essay brengt hij enkele van die ervaringen samen in dat kader.



[Klik hier](#)

Naklanken bij de 2de Inspiratiedag BVV



Op zaterdag 14 oktober organiseerde Beziel Verband Vlaanderen in samenwerking met Ginkgogroep haar tweede inspiratiedag.

Om meer te weten te komen over de visie, de ambities en de activiteiten verwijzen we naar de website van Beziel Verband Vlaanderen. Voor het verslag, klik op de knop.

[Klik hier](#)

Gedachten over spiritualiteit

Nooit meer dan vandaag is de vraag naar de zin van het leven een uitdaging die mensen beroert. Individuen en groepen wagen zich aan een nieuwe taal om hun aanvoelen van wat zij als het mysterie van de werkelijkheid menen te ervaren, onder woorden te brengen. Daarbij kijken zij ook uit naar betrouwbare gidsen die hun mogelijke denksporen kunnen aanreiken. José Arregui, een vroegere Spaanse monnik, is één van die gidsen.

Wij willen de lezer zijn gedachten voorleggen als mogelijke hulp in die zoektocht.

[Klik hier](#)

Op de boekenplank

Marc Bittremieux las twee boeken die hij de moeite waard vindt om aan ons voor te leggen.

- Peter De Graef, *Zitten*
Peter De Graef is een begenadigd toneelacteur en scenarioschrijver, ook een man van meditatie. In dit boek reflecteert hij op de binnenkant van de mens: een boeiende wandeling.
- Hartmut Rosa, *Democratie vraagt om religie*
Deze Duitse socioloog heeft het gehad met de velen die religie naar de uitgang willen duwen. Echte democratie heeft nood aan spirituele resonantie om haar opdracht te vervullen. Een boeiende inkijk in het denken van deze academicus.

[Klik hier voor Peter De Graef](#)

[Klik hier voor Hartmut Rosa](#)

Een standpunt: "Ik kan niet langer zwijgen"



Luc Hessel voelt zich ongemakkelijk in het maatschappelijke debat over het misbruik in de Kerk. Hij pleit voor een veel meer genuanceerde benadering van de problematiek. Zonder enige afbreuk te doen aan de pijn en het lijden van de slachtoffers, stoort hij zich aan de eenzijdigheid waarmee het onderwerp in de media behandeld wordt.

Je kan het uitgebreid standpunt van Luc terugvinden via de onderstaande knop.

[Klik hier en ga dan verder bij de jaargang 2024](#)

Contactgegevens

Johan Bergé
Tacambaroplein 2-bus 41
9700 Oudenaarde
[Contact](#)

Interesse in de werking van de Ginkgogroep?

Heb je interesse in onze manier om - gebaseerd op lectuur, samenspraak en studie - aandacht te hebben voor de rol van religiositeit in onze samenleving, voel je dan vrij om je in te schrijven op onze nieuwsbrief en ons te volgen op onze website. Voor opmerkingen en vragen om inlichtingen kan je mailen naar info@ginkgogroep.be