



denken over wat mensen overstijgt  
en wat bijdraagt aan een betere  
wereld

## Eigentijds spiritueel leven



Niemand zal betwisten dat spiritueel leven een meerwaarde betekent, zowel voor het individu, zijn naaste omgeving als de samenleving. Zelfs atheïstische sociologen erkennen de waarde van diepgaande zingeving om het doorgeslagen materialisme en individualisme te counteren. In dit essay gaan we op zoek naar een levenshouding waarin christenen, andersgelovigen en vrijzinnigen samen hun gading kunnen vinden, eigentijds en gesteund op de recentste wetenschappelijke inzichten.

auteur: Johan Bergé volledige tekst: [klik hier](#)

## Samen op weg gaan - Reflectie op het synodaal proces



De kerngedachte is dat het synodaal proces een goede stap is om van onderuit in de Kerk te beluisteren naar 'wat het volk denkt en zegt', maar tegelijk blijven de aansturing en de besluitvormingen onder toezicht van de bisschoppen. Wordt op deze wijze 'wat het volk zegt' wel echt beluisterd en kan het wel van invloed zijn op het beleid in de Kerk. Denken we hierbij maar aan de rol van de vrouw in de Kerk, het celibaat, het thema van de genderdiversiteit, de keuze van de ...

auteur: Santiago Villamayor  
volledige tekst: [klik hier](#)

vertaald via het Italiaans door Marc Bittremieux

## Twee boekbesprekingen:



### Op zoek naar de kern van de mens

Theatermaker, acteur en auteur Peter De Graef verstaat de kunst om wereldwijsheden te illustreren en ze op eenvoudige wijze uit te leggen. Puttend uit zijn eigen bewogen leven reflecteert hij in dit boek over het ego, de ratio, identiteit, geloven, 'elke mens is een groep', de wetenschap ...

Op elke bladzijde van dit boek helpt De Graef om via zijn metaforen, woorden, inzichten de kijk naar binnen te oefenen. Hoe zie ik dat? Hoe zie ik mezelf daarin? Vanuit zijn 'Wie ben ik?'-reflecties, spiegelt hij vanzelf die vraag naar de lezer: 'En jij, wie ben jij?'

Recensent: Marc Bittremieux  
[klik hier](#) om de boekbespreking te lezen



### Is het christelijke verhaal voorbij?

Voor de moderne mens verliest het christelijk geloof zijn relevantie, in elk geval als godsdienst en in iets mindere mate als morele oriëntatie.

Verhelst biedt in verstaanbare taal een inleiding op het christelijke geloof. Hiertoe laat hij een ongelovige de zogenaamd 'laatste gelovige' interviewen. Zo brengt de auteur tal van recente inzichten in bijbelstudie en de geloofsverkondiging aan. De kernidee van dit boek cirkelt telkens rond een verfijning van de godsíde.

Een aan te raden boek voor mensen die zich nog verbonden weten met de christelijke levensbeschouwing en een geloofsupdate willen krijgen.

Recensent: Marc Bittremieux  
[klik hier](#) om de boekbespreking te lezen

## Reflectie:

In de coronaperiode in april 2021 organiseerde de Ginkgogroep een *Theocafé* (een soort babbelfcafé rond een religieus thema) via zoom. Enkele leden van de Ginkgogroep schreven hun *Leven vanuit religiositeit* neer in een korte tekst om als basis te gebruiken voor de samenspraak. Deze teksten willen we hier presenteren. Deze teksten kan je [hier](#) lezen.

Ook bij bovenstaand artikel van Villamayor maken we als Ginkgogroep enkele kanttekeningen: [klik hier](#)



### Contactgegevens

Johan Bergé  
Tacambarplein 2 - bus 41  
9700 Oudenaarde  
[Contact](#)

### Interesse in de werking van onze Ginkgogroep?

Heb je interesse in onze manier om - gebaseerd op lectuur, samenspraak en studie - aandacht te hebben voor de rol van religiositeit in onze samenleving, voel je dan vrij om je in te schrijven op onze nieuwsbrief en ons te volgen op onze website. Voor opmerkingen en vraag om inlichtingen kan je mailen naar [info@ginkgogroep.be](mailto:info@ginkgogroep.be)