

denken over wat mensen overstijgt  
en wat bijdraagt aan een betere  
wereld



met onze beste wensen VOOR 2022



doorheen de lagen van je masker  
peil ik naar je gedachten en dromen

bijna onverstaanbaar mompel ik  
dat ik je onzekerheid deel  
dat ik vermoed dat je dromen hebt  
dat ik droom dat we vreemden werden

maar ook dat ik hoop dat we  
- wanneer we de maskers afleggen -  
kunnen zeggen: kom wat dichterbij,  
en onwennig fluisteren  
dat we grenzeloze mensen zijn

Fons Vandormael

Een gedicht van Catharina Visser sluit hier naadloos bij aan: [klik hier](#)

**Wij wensen je een goede snoeischaar voor 2022**

Bloeien als mens is 'op zijn best zijn'. Jezelf zijn als geen ander en glans geven aan je manier van functioneren, afgestemd op de levensfase of het groeivolume waarin je momenteel zit.

maar bloeien vraagt om snoeien  
opdat 'planten' kunnen groeien.



Wij wensen je voor 2022 een gepaste snoeischaar: om wat je belemmert en afgeleefd is weg te knippen. En misschien kunnen we die snoeischaar ook gebruiken om vertrouwde en nog levenskrachtige 'takken' weg te knippen zodat er ruimte kan komen waar nieuwe 'vruchten' kunnen bloeien in 2022.

auteur: Marc Bittremieux

om de volledige tekst te lezen, [klik hier](#).

*Binnen de zoektocht van mensen naar een authentieke levensbeschouwing, bieden we jullie deze tekst over post-theïsme aan. Het is een open tekst en we kijken uit naar jullie reacties...*



Op zondag 18/9 heeft de Spaanstalige wereld een zoom-conferentie gehouden met als thema:

**'hoe kunnen we schakelen van een premodern naar een postmodern religieus paradigma'.**

Een Nederlandstalige vertaling van de Spaanse conferentietekst kan je via de link hieronder vinden. Eén van de organisatoren, Santiago Villamayor uit San Sebastian (E), heb ik in mei 2018 ontmoet tijdens de Europese bijeenkomst van de Christelijke Basisgroepen. We waren toen allebei in de wolken van het idee dat het post-theïstisch ideeëngoed de Europese grenzen overstijgt en sindsdien houden we contact.

Johan Bergé.

**voor een post-theïstisch christendom**

Veel christenen hebben het vandaag moeilijk met de inhoud van hun geloof. Zij ervaren het als een geloof uit vervlogen tijden – de premoderne tijd – wat een groeiende ontevredenheid veroorzaakt. In andere religieuze of humanistische tradities en in de meeste culturen krijg je gelijkaardige fenomenen. Daardoor bevindt de mensheid zich in een radeloze situatie op weg naar nieuwe interpretaties van de werkelijkheid en naar een hoopvolle planetaire eenheid, post-seculier en post-theïstisch.

Onze missie is deelachtig te zijn aan een creatieve evolutie, geïnspireerd door Jezus van Nazareth.

Santiago Villamayor e.a.

om de volledige tekst te lezen, [klik hier](#).



**klerikalisme in de katholieke Kerk**

auteur: Daniël Vanhoutte

Jezus en zijn apostelen waren geen priesters. Toch heeft zich in de katholieke Kerk geleidelijk aan een priesterkaste gevormd en is de Kerk geëvolueerd tot een tweestandenkerk van leken en gewijde ambtsdragers. Dit structurele dualisme werd in de loop der tijden stevig onderbouwd door de theologie en het kerkelijk recht, twee domeinen die tot diep in de vorige eeuw het monopolie van de mannelijke clerus waren. Paus Johannes-Paulus II heeft ook werk gemaakt van een herziening van het kerkelijk wetboek en de discussies over het celibaat en het priesterschap voor de vrouw definitief afgesloten. Dat alles wil zeggen dat de hogere kerkleiding hardnekkig vasthoudt aan het klerikale kerkmodel. Hoog tijd dus voor wat kritische bedenkingen.

om de volledige tekst te lezen, [klik hier](#).

die mij droeg op adelaarsvleugels  
die mij geworpen hebt in de ruimte  
en als ik krijsend viel, mij ondervangen  
met uw wieken en weer opgegooid  
totdat ik kon vliegen op eigen kracht ...

Huub Oosterhuis, naar Deuteronomium 32,11.



**een nieuw paradigma - nieuwe metaforen**

Bovenstaande metafoer poogt zicht te geven op de blijvende kern van wat christenen 'geloven' en vertrouwen naemen: de relatie tussen de mens en het mysterie van de werkelijkheid dat de mens als zijn dragende grond en zingende God ontdekt en beleeft.

In deze bijdrage zoekt de auteur aanzetten voor het opbouwen van een verhaal dat hem en de kleine en grote gemeenschappen waarin wij leven, kan inspireren.

auteur: Fons Vandormael

om de volledige tekst te lezen: [klik hier](#)

Op onze website staat een nieuwe boekbespreking:

**'beminde ongelovigen'**

auteur: Anne Provoost

Op zoek naar niet-religieuze spiritualiteit.



“Wat geloven wij, ongelovigen?”

Wat is het positieve verhaal, de levensbeschouwelijke invulling, onze blijde boodschap, als je zegt niet in god te geloven, niet in het hiernamaals te geloven....?

Provoost ontwikkelt hierbij een religiemeter met tien graden van 'totaal ongelovig' tot 'fundamentalistische geloofsijver'. Zij plaatst zichzelf bij de mensen met 'niet-religieuze spiritualiteit'. Ze bekent dat ze het gevoel heeft deel uit te maken van een groter, ongrijpbaar geheel, dat haar groter maakt dan haarzelf en haar in vervoering brengt.

Kunnen we haar geloofspositie bijgevolg ook niet omschrijven met de paradoxale woordcombinatie: 'religieus atheïsme', waarover de jongste tijd een en ander is verschenen?

om de volledige tekst te lezen: [klik hier](#)

**Contactgegevens**

Johan Bergé  
Tacambaroplein 2 - bus 41  
9700 Oudenaarde  
[Contact](#)

**Interesse in de werking van onze Ginkgogroep?**

Heb je interesse in de manier om - gebaseerd op lectuur, samenspraak en studie - aandacht te hebben voor de rol van religiositeit in onze samenleving, voel je dan vrij om je in te schrijven op onze nieuwsbrief en ons te volgen op onze website of te reageren op ons forum. Als GINKGOGROEP willen wij een eigentijdse vorm geven aan ons christen-zijn: geloven met open blik. [Je kan je hier aanmelden.](#)