



**Denken aan wat de mens overstijgt en wat bijdraagt aan een betere wereld.**

[Ginkgogroep.be](http://Ginkgogroep.be)
[info@ginkgogroep.be](mailto:info@ginkgogroep.be)
[Contacteer ons](#)

## Nieuw op onze website

Er is heel wat nieuws te vinden op onze website. We publiceerden enkele [nieuwe teksten](#). We bespraken het boek van Roger Burggraeve 'Geen toekomst zonder kleine goedheid'. Tevens vind je onder 'Media' een compilatie van een documentaire met Luc Hessel.

We nodigen jullie uit om op ons [FORUM](#) een kijkje te nemen en te reageren. Wie zelf een nieuw forumthema wil aanbrengen kan dit laten weten aan de [webmaster](#).

Zelf openden we op het forum in de rubriek 'Religiositeit' een nieuw thema waarin jullie kunnen ingaan op het artikel "[Bewustzijn, spiritualiteit, christen zijn](#)" waarvan een eerste van drie delen ter reflectie wordt aangeboden (zie [nieuwe teksten](#)).

## Een nieuw forumthema in de rubriek 'Religiositeit'

We openden op het forum in de rubriek 'Religiositeit' een nieuw thema waarin jullie kunnen ingaan op het artikel "[Bewustzijn, spiritualiteit, christen zijn](#)" waarvan een eerste van drie delen ter reflectie wordt aangeboden (zie [nieuwe teksten](#)).



We maakten van een documentaire uit 2010 [een compilatie van de interviewmomenten met Luc Hessel](#), een van onze Ginkgogroepleden.

Het interview met Luc Hessel in 'De verwondering' (een NCRV-KRO-programma) dan op 1 maart 2020 werd uitgezonden en herhaald werd op 23 augustus 2020 is te vinden op de website onder de rubriek '[Media](#)'.



## Bewustzijn, spiritualiteit en christen zijn

*Johan Bergé werkt aan een driedelige reeks rond dit thema.*

Het leven kabbelt almaar verder en wie terugblijkt aan de hand van getuigenissen van mensen in de loop der tijden, moet vaststellen dat mensen enerzijds al eeuwen lang lief en leed op dezelfde wijze delen, maar dat anderzijds iedere periode in de geschiedenis zijn eigenheid heeft. En dan rijst bij mij de vraag: wat is eigen aan de tijd waar wij in leven? En, is er een weerslag van het tijdseigene op spiritualiteit? Een tijdseigen spiritualiteit hangt af van het wereldbeeld dat je hanteert en dat, op zijn beurt, wordt gevormd door het bewustzijn. In een eerste deel wordt dit bewustzijn besproken. Later gaan we in een tweede en derde deel in op 'spiritualiteit' en 'hoe christen zijn vandaag'.

### DEEL 1: Bewustzijn 2020

In dit eerste deel gaan we op zoek naar wat bewustzijn is, hoe het tot stand komt en hoe je het kan gebruiken om de existentiële pijnen te lijf te gaan, de kleine en grotere trauma's die bij het leven zelf horen, zoals ziekte, oud worden en dood. Mindfulness, meditatie en religiositeit kunnen hier van onschatbare waarde zijn.

*Jullie vinden deel 1 [hier](#).*

*Reageren op dit artikel kan je [hier](#).*



## Mijmeren over begrijpen

*Fons Vandormael mijmert ...*

### Begrijpen

Iemand zei me dat hoe ouder zij werd, hoe meer zij nadacht over het leven. Ze had zoveel informatie en ideeën van anderen in haar denken opgeslagen, maar nu wilde zij tot een synthese komen: wat dacht zij zelf over het leven. En haar leeftijd maakte dit dringend.

Wij willen de werkelijkheid en alles wat daarbij hoort begrijpen, maar de eerste vraag die daarbij opduikt is: 'Wat is begrijpen?'

Voor mij de moeite waard om daar even bij stil te staan.

*Lees de mijmeringen van Fons [hier](#).*



## De kleine goedheid

*Na het lezen van het boek 'Geen toekomst zonder kleine goedheid' schreef Marc Bittremieux een hooglied over de kleine goedheid.*

### HOGLIED VAN DE KLEINE GOEDHEID

**Als het leven wankelt** is het enige wat levendig overeind blijft de kleine goedheid van het dagelijkse leven.

Zij is de hoop zonder belofte, als verzet tegen overweldiging, soms tegen de wanhoop in.

De kleine goedheid handelt zonder getuigen, zonder triomf. Ze stelt zich niet in de schijnwerper, roept niet om aandacht.

Zij gebeurt onopvallend en onopvallend, eenmalig en terloops, plots doorbrekend in het alledaagse.

Zij is welwillend weldadig en nooit onverschillig als het leven wankelt. In haar nabijheid verstomt het brute schreeuwen.

Zij is spontaan gratuit, genereus maar niet koopbaar.

Zij eist geen tegenprestatie, stelt geen voorwaarden, is niet afhankelijk van waardering, is ongehinderd door afkomst, kleur of rang, door vooroordeel of levensvisie.

Zij kan niet opgelegd worden of verplicht vanuit een ethisch systeem. Haar aanpraten doet haar teniet.

Ze is aanwezig als ontreddering de kop op steekt, plots daar in iemands doen of laten, op het randje zinloos.

Haar zachte koppigheid forceert niets of niemand.

Zij is onvermogen en fragiel, maar ze laat zich door het kwade niet opzij zetten.

De kleine goedheid staat altijd weer recht, als licht dat doorpriet in de barsten van het leven, onopvallend soms, een moment van dooi in de ijzigheid van verbetenheid en verworping.

De kleine goedheid overwint nooit, maar wordt wonderwel ook nooit overwonnen.

**Als het leven wankelt** bewijst zij dat er altijd nog een later woord is.

De kleine goedheid is het meest menselijke in de mens, als een wonderlijke – spirituele – kracht in het alledaagse leven.

*Lees de boekbespreking [hier](#).*

*Lees de inleiding op het hooglied van de kleine goedheid [hier](#).*



## Waar komt het woord 'religie' vandaan?

Daniël Vanhoutte diept een etymologische studie over het woord 'religie' op. Zelfs in de Romeinse tijd kreeg het woord 'religie' verschillende betekenissen. De gebruikelijke woordafleiding, dat dit woord teruggaat op het Latijnse 'religare', wordt in deze studie ontkracht.

Van welk Latijns begrip is, volgens de moderne taalwetenschap, het begrip 'religie' dan wel afgeleid?

*Lees [hier](#) de etymologische studie over het woord 'religie'.*

## Eigentijds religieus en seculier geloven

### Onze visie

Als GINKGOgroep willen wij een eigentijdse vorm geven aan ons christen-zijn. Cultureel-religieus staan wij in de christelijke traditie en willen wij een bijdrage leveren om deze traditie levend te houden in de context van de hedendaagse samenleving.

Het is onze basisovertuiging dat de huidige crisis van kerk en godsdienst in de westerse wereld kansen biedt voor een proces van diepgaande vernieuwing en herbronning.

We hebben grote aandacht voor de tekenen van de tijd en meer bepaald voor de nood aan spiritualiteit en zingeving. We bezinnen ons grondig over het fenomeen 'religie' en zoeken naar een eigentijdse taal om de religieuze ervaring naar waarde te schatten.

Onze werkwijze is gebaseerd op lectuur en studie, aandacht voor signalen uit de samenleving en zin voor open debat.

### Maak ons bekend

Ken je mensen die geïnteresseerd zouden zijn in de werking van onze Ginkgogroep, stuur hen dan een uitnodiging om zich in te schrijven op onze website: [www.ginkgogroep.be](http://www.ginkgogroep.be). Dan sturen wij hen ook onze nieuwsbrief.



### Contactgegevens

Johan Bergé  
Tacambaroplein 2 – bus 41  
9700 Oudenaarde

*Je ontvangt deze nieuwsbrief omdat je je aangemeld hebt op onze website.*

Deze e-mail is verzonden aan {{email}}. • Als u geen nieuwsbrief meer wilt ontvangen, kunt u zich [hier](#) afmelden. • U kunt ook uw [gegevens](#) [inzien](#) en [wijzigen](#). • Voor een goede ontvangst voegt u [Ginkgogroep@ginkgogroep.be](mailto:Ginkgogroep@ginkgogroep.be) toe aan uw adresboek.

